

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: wie van jullie kan de seizoenen van het jaar opnoemen? Jantje steekt zijn vinger op. Zeg het maar Jantje! Herfst Winter..... begint Jantje, maar verder blijft het stil. Waar blijft de Lente en de Zomer Jantje?, vraagt juf. Ja, dus dat vraag ik mij dus ook al af.

